

**Laat maar waaien**



# Laat maar waaien

*Hoe Gods Geest je opfrist*

Pieter Both



Buijten & Schipperheijn *Motief* – Amsterdam

**Colofon**

© 2016 Pieter Both

Omslagontwerp: Theresia Koelewijn

ISBN 978-90-5881-907-9

# Inhoud

Laat maar waaien .....	7
1 Ik wist niet dat de Geest zo sterk werkt .....	11
Toen wist ik het zeker .....	11
Nooit genoeg van de Geest .....	17
Moet het? Nee, het mag. Maar je mist wel wat .....	24
GESPREKSAVOND:	
ik wist niet dat de Geest zo sterk werkt .....	31
Wind .....	32
2 Ik ben echt veranderd .....	35
De vreugde van God viel op hen .....	35
De Geest als trooster .....	41
Gevuld met de Geest en toch niets voelen .....	46
GESPREKSAVOND: ik ben echt veranderd .....	53
Water .....	54
3 Je gelooft samen of je gelooft niet .....	57
Die is te jong .....	57
Ik geloof, maar hoor nergens bij .....	63
Ieder doet een beetje .....	69
GESPREKSAVOND: je gelooft samen of je gelooft niet ..	76
Hand .....	78
4 Hoe zou ik aan uw Geest ontsnappen? .....	81
De Geest is alledaags .....	81

Of leidt Hij te subtiel? .....	87
De Geest van God schudt aan zekerheden .....	94
Laat de Geest het maar zelf doen .....	100
GESPREKSAVOND:	
hoe zou ik aan uw Geest ontsnappen?.....	106
Vuur .....	108
5 Wie is de Geest?.....	111
De heilige Geest komt over je .....	111
Vol van de Geest en geen christen? .....	117
De Geest van Israël.....	123
GESPREKSAVOND: wie is de Geest? .....	129
Boeken.....	131

# Laat maar waaien

Al minstens vijftientig jaar ben ik ‘fan’ van de heilige Geest. Dat begon met een preek die ik ooit hoorde. Daarin werd gesteld dat de heilige Geest niet zozeer de aandacht op zichzelf vestigt. De voorganger had zoveel woorden nodig om dit uit te leggen, dat ik begon te vermoeden dat het niet klopte. In de jaren daarna ontdekte ik dat de traditionele kerk veel mogelijkheden liet liggen om de directe werking van God te ervaren. De Geest werkt nog net zo krachtig als in de tijd van het Nieuwe Testament. Natuurlijk ben ik op onderzoek uit gegaan bij pinksterkerken en aanverwante theologische stromingen. Wat een heerlijke aandacht voor het werk van de Geest vond ik daar. Maar ook merkte ik dat er vaak veel drammerigheid was in het spreken over de Geest. En dat past helemaal niet bij Gods Geest, die het best te typeren is als een tedere moeder of een hoffelijke gentleman, die respect heeft voor ieders eigen weg met God. Het viel me op dat zowel in de traditionele kerken als in de pinksterkerken opvallend vaak zo over de Geest wordt gesproken dat het precies past binnen de eigen ervaring. Terwijl de Geest juist onze blik wil verbreden.

Maar hoe meer ik al die verschillen zag, hoe meer ik onder de indruk was van het werk van Gods Geest. Zou het niet juist bij de Geest passen om met al die variaties iets te doen? *Wees verschillig*, adverteerde een omroep jarenlang. Het is een prachtige aanduiding van wat Gods Geest doet. Met dit boek hoop ik iets van die veelzijdigheid van de hei-

lige Geest onder woorden te brengen. Ik hoop dat je net zo'n fan wordt van de heilige Geest als ik ben. Laat maar waaïen die Geest van God.

Mijn standpunten en ervaringen bevinden zich tussen die van de traditionele kerken en de pinkstertheologie in. Tegen de kerken waarin ik zelf werk en waaruit ik afkomstig ben zeg ik: je mist heel wat als je niet meer aandacht hebt voor Gods werk door zijn Geest. Tegen de andere kant van het spectrum zeg ik: heb ruimte voor de gedachte dat God met zijn Geest bij een ander anders werkt dan bij jou. Het is Gods Geest, die kun je niet in een systeem stoppen, die moet je laten waaïen.

Het eerste hoofdstuk gaat over hoe je de Geest krijgt. Een belangrijk thema. Juist ook in het gesprek tussen verschillende tradities. Het volgende hoofdstuk gaat over hoe de Geest inwerkt op ons gevoelsleven en wat je van hem kunt verwachten. Daarna zoom ik in op de gemeenschap van heiligen waarbinnen je de Geest van God krijgt. Wij denken veel te individualistisch. Daarna ga ik in op de verandering die de Geest van God bewerkt in ons dagelijks leven. Dat wordt chaotischer en doelgerichter. Het laatste hoofdstuk gaat in op wie de Geest is.

Hoe over de Geest van God te schrijven? Hij die weg fladdert als een duif, zodat elk woord hem dreigt vast te leggen of op te sluiten. Daarom koos ik ervoor om elk hoofdstuk te laten bestaan uit een aantal losse stukken. Juist het fragmentarische is goed om de Geest op het spoor te komen. De vele gesprekken die ik over het werk van de Geest voerde zijn als getuigenissen of tegengeluiden in de tekst opgenomen. Elk hoofdstuk sluit af met een opzet voor een avond om met een gespreksgroep door te praten. Tussen de hoofdstukken staan korte meditatie's over enkele Bijbelse beelden van de Geest.

Eerdere versies van dit boek werden gelezen door de voorzitter van de kerkenraad van de gemeente die ik dien:



Gerrit van Buuren, mijn collega ds. Gerrit Vreugdenhil, mijn vriend Rik van der Ploeg en mijn vrouw Annemarie Muskee. Door hun gevarieerde reacties is dit boek meer geworden dan alleen mijn beperkte blik op het werk van de Geest. Zo waait de Geest.

In het *Christelijk Weekblad* verschenen eerder stukken uit dit boek.

juli 2016



# 1

## Ik wist niet dat de Geest zo sterk werkt

*De Geest laat ons geloof groeien. Als je iets in je geloof wilt veranderen, dan moet je aandacht besteden aan het werk van de Geest van God. Je hebt nooit genoeg van die Geest. Vanaf je eerste stap in geloof tot je laatste ademtocht is hij degene die je vult en draagt. Verlang je wel genoeg?*

### **Toen wist ik het zeker**

*Ik wilde gewoon wat weten van het christelijk geloof. Toen ben ik de Alpha-cursus gaan doen. Ik had erg veel vragen. Elke avond stelde ik al mijn vragen. Het was fijn dat er rustig antwoord werd gegeven. Maar elk antwoord lokte weer een nieuwe vraag uit. Die stelde ik de volgende bijeenkomst. Tot we met de Alpha-cursus een weekend weggingen. Toen kon je laten bidden om de vervulling met de Geest. Dat heb ik gedaan. Je wilt toch alles meemaken op zo'n weekend. Toen is er iets gebeurd. Na het weekend ben ik naar huis gegaan. Ik zat aan de keukentafel. Het enige wat ik dacht was: ik heb geen vragen meer. Dat weekend was op zaterdagavond afgelopen. Ik ben die zondag naar de kerk gegaan en zie mezelf vanaf dat moment als gelovige. De heilige Geest heeft me overtuigd. Daarna ben ik gedoopt.*