



Over één nachtje is Grijze Muis jarig. Dat is al bijna. Hij weet dat op zijn feest zijn grijze muizenfamilie zal komen. En ook zijn grijze vrienden. Ze zullen komen in gewone grijze auto's en zullen een grijs verjaardagslied voor hem zingen. Hij weet dat ze gewone grijze slingers zullen ophangen en dat hij gewone grijze cadeaus zal krijgen. Grijze Muis weet dat hij over één nachtje een gewone grijze verjaardag zal krijgen... en dat wil hij niet! Hij wil een bijzonder feest. Daarom gaat onze dappere muis iets doen wat grijze muizen nooit zouden doen; met een stapel uitnodigingen loopt hij weg uit het Grijze Dorp richting het Rode Dorp.





In het Rode Dorp is alles liefdevol en gezellig. Hier wonen de rode muizen. De rode muizen zijn altijd lief voor elkaar. Met hun prachtige rode lippen geven ze elkaar de hele dag kusjes en verrassen elkaar met lieve rode cadeautjes. Als Grijs Muis hier in het Rode Dorp zijn verjaardag zou vieren, zou hij een gezellige liefdevolle verjaardag krijgen. Maar álles rood op zijn verjaardag vindt hij niet bijzonder.



Grijze Muis gaat op weg naar het Oranje Dorp. Hij wil geen rood feestje. Daarom laat hij ook geen uitnodigingen achter in het Rode Dorp.

Maar de wind denkt daar anders over!



Vol goede moed loopt Grijs Muis naar het Oranje Dorp, waar alleen oranje muizen wonen. In dit dorp is iedereen in beweging. Deze oranje muizen zijn trots op hun Oranje Dorp met hun eigen oranje volkslied. Daarom vindt iedereen het belangrijk dat je altijd je uiterste best doet. Want dan ben je een echte ‘Oranje’. Hij hoort hen dingen zeggen als: ‘Ga zo door!’ en: ‘Je bent alweer beter dan de vorige keer!’ Als Grijs Muis hier in het Oranje Dorp zijn verjaardag zou vieren, dan zou hij vast en zeker de mooiste cadeaus krijgen, de lekkerste taart en dan zouden er voor hem de langste oranje slingers hangen. Maar álles oranje op zijn verjaardag vindt hij niet bijzonder.

Grijs Muis gaat op weg naar het Gele Dorp. Hij wil geen oranje feestje. Daarom laat hij ook geen uitnodigingen achter in het Oranje Dorp.

Maar de wind denkt daar anders over!

